

LIDÉN I ATEN



GUNNAR LIDÉN
lideniaten@gmail.com

Ordförandeskapet förändrar Aten

Två poliser stoppar mig vänligt men bestämt när jag försöker att gå genom parken till Zappeion.

– Det krävs passerkort, säger dom.

– Du måste gå ner mot Zeus-templet, förbi den stora fontänen, följa staketet.

Efter nattens regn doftar det grönt från blöta gräsmattor och ångande rabatter. Men det är något som har förändrats sedan december. Det är för många poliser överallt. Kravallstaketet reser sig högt utanför parken. Vakter bevakar varje person som tar vägen genom trädgården. Det ståtliga konferenscentret Zappeion har nu blivit högkvarter för ministerbesök från staterna inom Europeiska Unionen när Grekland har ordförandeskapet under ett år. För någon vecka sedan var EU-kommissionens ordförande Barosso här på besök och de svartblå polisbussarna bildade mur kring parken och helikoptrarna cirkulerade som humlor över centrum. Så här kommer det att vara hela året.

MIN MORGONPROMENAD brukar gå genom Nationalträdgården. Nu blir jag övervakad av specialstyrkor med automatgevär. Det känns lite överdrivet. Varför ska de vara just här i den lugnaste av parker i hela Aten? Passerkort har jag inget och jag gillar inte morgontrötta poliser som ser på mig som möjlig terrorist. Min morgontrötta kropp blir inte piggare av gevärspipor.

De Halkyoniska dagarna är här. Dagar mitt i vintern när minnen från sommaren gör sig påminda under en kort period. Vindarna är stilla och solen värmer. Det sägs att Kungsfiskaren, isfågeln kommer för att bygga bo under de här dagarna. Havet håller omkring 15 grader varmt. Det går att bada, även för en nordbo. Många greker badar hela året. Jag tog mig ett hastigt dopp den tionde januari och kände solen värma min vinterbleka kropp. Sida vid sida på stranden satt fullt påpälsade och bikiniklädda greker. Här är ingenting fel. Allting går an. Det gäller att passa på medan solen skiner. Vinden vänder snabbt och nordan från Balkan kan dra ner snö och kyla och så sitter man där med mössa och vantar och undrar var värmen tog vägen.

I GREKLAND FINNS det berättelser som förklarar allting. Guden Halkyones straffades för att han ville vara som Zeus, och förvandlades till en fågel som måste bygga sig ett rede på vattnet. Storguden Zeus blev så berörd av det besvärliga i att göra sig ett näste mitt i vintern, att han lät luften klarna, vindarna lägga sig och solen värma, så att den stackars Halkyones fick bygga ett bo i fred och lägga sina ägg i lugn och ro. Nu förstår jag var-



Det ståtliga konferenscentret Zappeion har nu blivit högkvarter för ministerbesök från staterna inom Europeiska Unionen när Grekland har ordförandeskapet under ett år. Det innebär ökad polisen närvaro i Aten. ILLUSTRATION: GUNNAR LIDÉN

för det ibland kommer en sommarhälsning mitt i januari. Det gäller att passa på innan vådret och Zeus ångrar sig.

Under de halkyoniska dagarna vaknar minnen från sommarkvällen när kvällen aldrig vill ta slut. Sena middagar på en taverna i augusti när asfalten mjuknade och gräset dammade. Värmen låg kvar och kröp under 30 grader sent framåt midnatt. Ingen ville gå hem till en säng som aldrig svalnade. På tavernan hoppades man att det skulle bli lite svalka och kanske lite vind framåt midnatt. Den grekiska

sommarnatten har inget slut.

UTANFÖR ZAPPEION vajar flaggorna från EU:s medlemsländer. Den svenska flaggan lyser som den grekiska solen mot den blå himlen. Och polisen som vaktar högkvarteret står med ett filter i munpipan och rullar en cigarett och ser på mig som om han hellre skulle vilja ta spårvagnen ner till Glyfada och äta lunch på en taverna vid havet.

Greklands ordförandeskap i EU förändrar Aten. Nu kommer ministrarna inflygande som blå Kungsfiskare på rad från

ett vintrigt Europa och möts av Halkyoniska sommarkvällen när solen värmer ett land som längtar efter att lämna krisen bakom sig.

– Vi ser ljuset i tunneln och vi behöver inga mer stödlän, säger den grekiske premiärministern Samaras.

JAG ÖNSKAR ATT Samaras har rätt. Det här är ett rikt land som behöver få tillbaka framtidstron. Det ändrar sig snabbt i Grekland. 2014 beräknas bli ett rekordår för turistnäringen och i Aten har byggkranarna börjat

svänga igen. Kineserna njuter av vänliga greker och den goda medelhavsmaten. Nya affärer öppnar och folk handlar igen. Det är nog de Halkyoniska dagarna som har en god inverkan på både fåglar och människor. Man börjar längta efter sommaren och de sköna kvällarna. Det finns antagligen en gammal mytologisk berättelse om hur Zeus såg behovet av att umgås och njuta av livet, så han skapade en taverna där människorna kunde träffas och tillbringa större delen av dagen.

GUNNAR LIDÉN